

En hobby for livet – også seniorlivet



Af Otto Kjergaard

Når man skal pensioneres, er det væsentligt at forberede det grundigt. Mange føler, at de falder ned i et tomrum, når arbejdet ikke er der længere og den daglige snak med arbejdskammerater. Det er væsentligt at have en hobby, der kan fylde noget af det tomrum ud. Der er ikke meget at lave i haven om vinteren, og der er ikke så mange af snakke med.

Frimærkehobbyen kan man have hele live – ung, gammel, rig, fattig, adræt eller handicappet – og det behøver ikke at være en ensom affære. Hvis man melder sig ind i en klub, vil man træffe mange mennesker, og det forunderlige er, at her kan mennesker af enhver slags mødes og have noget fælles at snakke om. Hobbyen går på tværs af uddannelse og sociale klasser, ung møder gammel, og arbejderen møder direktøren. Det gør hobbyen ret enestående.

Man kan nemt starte med at samle frimærker, efter man er blevet pensioneret. Det har jeg set mange eksempler på. Det er desuden ret let, for man skal bare begynde at samle og så siden finde den niche af samleriet, som man vil koncentrere sig om. I en klub kan man få hjælp til at få styr på tingene og få besvaret spørgsmål, man måtte have. Hvis man vil samle som en investering, er det det forkerte sted. Frimærker er billige som hovedregel, og hvis man vil have penge ud af det, skal man samle aktier eller obligationer i stedet.

Dem, der dyrker hobbyen intensivt, ender ofte med at udstille deres frimærker. Faktisk er Hornslet lidt af et centrum for udstillinger. I marts 2020 kommer for tredje år i træk en udstilling i Områdecenter Rosengården. Udstillingen er af mange døbt 'Danmarks hyggeligste udstilling', ikke kun af arrangørerne, men af folk fra hele landet, for der kommer udstillere og tilskuere fra hele lande – ofte også Tyskland og England.

Hvad kan man så se på udstillingen? Frimærker naturligvis, men det der ofte overrasker ikke-samlere er, at man også finder hele breve og postkort. Der er sågar dem, der samler på stempler i stedet for frimærkerne. Personligt synes jeg, at det mest interessante er, når frimærkerne eller stemplerne fortæller en historie. Det gør de tit, både morsomme og tragiske historier.

En af de mere morderiske historier knytter sig til stemplet på det viste brev.



Samlere af engelske stempler kan mere sig hver gang, de finder et "Madeleine Smith" stempel, som blev brugt i Glasgow et års tid i 1856-57. Det var et eksperimentalt stempel postmestren i Glasgow havde udtænkt, men hvorfor nu det mærkelige navn til stemplet?

Stemplet spillede en vigtig rolle i en berømt retssag mod Madeleine Smith, som var anklaget for at have myrdet sin elsker Emile L'Angelier med arsenik. Hun havde skrevet en del breve til ham, og datoen på stemplet på et af brevene var forsvarerens vigtigste punkt i forsvaret af hende.

Stemplet var utydeligt, og det kunne ikke med sikkerhed fastslås, om det var stemplet 25. februar eller marts. Hendes uskyld afhang af datoen, så juryen og dommeren var nødt til at komme med den kontroversielle dom: Ikke tilstrækkeligt bevis. Det var en speciel skotsk domspraksis, som betød: Vi tror, du har gjort det, men kan ikke bevise det – endnu.

Madeleine Smith giftede sig senere to gange og døde i Amerika i en alder af 92 i 1928 og blev begravet under navnet Lena Wardle Sheehy. Under alle omstændigheder er det vist få gange, man kan kombinere et stempel og et arsenikmord.

Eksemplet hører til de mere avancerede måder at samle på, men man kan have megen fornøjelse af at samle frimærker fra et enkelt land, både de mærker, der er udgivet officielt, men også dem som spøgefugle finder på at lave. Fx er der mange spøgefugle i England, der har lavet frimærker, der gør grin med Brexit. Som man kan se, er de nok

tilhængere af at forblive i EU. Det engelske postvæsen har ikke lavet noget officielt frimærke i anledning af Brexit og har meddelt, at de ikke har planer om at gøre det.



Endnu en tredje måde man kan samle på, kan ses på udstillingen i marts måned, idet der kommer en samling, hvor en ekspert i kryddersnaps ved hjælp af frimærker, fortæller om snapsen og den historie, og hvordan man laver kryddersnaps. I en sådan samling kan man også inkludere labels fra en snaps. Det er heller ikke forbudt at nyde et glas af snapsen, mens man ordner sine frimærker, breve eller postkort.



Etiket til brændevinsflasken



Kun fantasien sætter for de mange måder, man kan dyrke hobbyen og have den hele livet, og man kan slet ikke undgå at komme til at snakke med samlere både lokalt og folk fra resten af landet. Mange samlere knytter forbindelser til samlere i udlandet, idet meget af hobbyen dyrkes på nettet. Interesserede kan roligt komme på besøg på udstillingen og kontakte arrangørerne og få hjælp til at komme i gang med en spændende og tidsslugende hobby. Med alt det regnvejr, som vi har og vil få i fremtiden, er frimærker en ideel hobby.